



LIEVE MENSEN,

Deze week ontdekten we dat de woorden 'bemoediging' en 'opstanding' in de Xhosa taal afkomstig zijn van dezelfde wortel. Dus wanneer we elkaar bemoedigen dan geven we elkaar kracht om op te staan. Wat bijzonder! We hopen dan ook dat jullie door het lezen van deze nieuwsflits bemoedigd mogen worden. Ook willen jullie bedanken voor jullie bemoedigingen die we op veel verschillende manieren over het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Dus hier is onze laatste nieuwsflits van 2017, gevuld met verfrissende, bemoedigende en uitdagende wederwaardigheden.

In deze brief willen we jullie voorstellen aan een groep jonge mensen die momenteel een DTS (Discipleschap Training School) opleiding volgen. Ook zijn er plannen om naast de Dignity Campaign voor meisjes ook iets te beginnen voor jongens onder de naam DARE, wat DURF betekend.

Ook in Nederland komen jong en oud in actie om een bijdrage te leveren aan het creëren van kansrijke mogelijkheden voor kansarme kinderen. In deze wintereditie willen we een geweldige groep mensen even in het zonnetje zetten.

Alvast veel leesplezier.



DE WERELD IN ÉÉN SCHOOL

Op 26 september mochten we een groep van 24 jonge mensen uit 13 verschillende landen verwelkomen. Een leuke gevarieerde groep die allemaal enthousiast begonnen zijn aan hun DTS (Discipelschap Training School) opleiding. Voor een periode van 6 maanden wonen, studeren en werken ze samen met als doel om God en zichzelf beter te leren kennen, en om bewuster te worden van het doel wat God heeft met hun leven hier op aarde. Deze school heeft ook een speciaal tintje, want er wordt extra aandacht gegeven aan Gods hart voor kinderen, niet alleen tijdens de lessen maar vooral tijdens de 3 maanden praktijk die plaats vindt in verschillende landen waaronder Zuid-Afrika en Malawi.



DURF ANDERS TE ZIJN

'Prachtig dat jullie iets doen voor tienermeisjes, maar kunnen jullie a.u.b. ook iets organiseren voor de jongens?' Dit was niet de eerste keer dat een directeur van een lagere school ons deze vraag stelde. Net als meisjes krijgen ook jongens te maken met allerlei uitdagingen die hun waardigheid als jongemannen

ondermijnt. Dus volgend jaar hopen we van start te gaan met het 'DARE' programma wat in het Nederlands 'DURF' betekend. Door allerlei leuke activiteiten samen te doen en met elkaar in gesprek te gaan over keuzes, seks en het gevaar van pornografie, hopen we jongens uit te dagen om anders te zijn, om niet mee te gaan met de status quo, jongens die meisjes respecteren en een positieve bijdrage leveren in hun leefgemeenschap. Een DARE Day gaat parallel lopen met de Dignity Day voor meisjes.

www.dignity.org.za



PEPERMUNT OF BANKETSTAAF?

Het werk van Beautiful Gate is echt team-werk. Dat bleek ook tijdens de jaarlijkse koekactie die enkele weken geleden gehouden werd. Een enthousiaste groep vrijwilligers ging van deur tot deur om peppermuntjes en banketstaven aan de man te brengen. Er was een gulle afname want er moest zelfs bijbesteld worden. De opbrengst is nog niet bekend, maar dat de actie een succes is kunnen we jullie alvast wel meedelen.

Aan iedereen die heeft gekocht en aan een ieder die zich heeft ingezet als verkoper, **HARTELIJK DANK!** Samen maken we er jaarlijks iets moois van en de opbrengst draagt bij aan een hoopvolle toekomst voor kinderen!



VAN STRAAKIND NAAR SPORTHELD

Toen Alfonso 12 jaar was overleed zijn vader. Dit had allerlei gevolgen voor het gezin Peters. Zijn moeder kon niet langer het huis, waarin ze woonden, bekostigen en daarom werden de kinderen ondergebracht bij familieleden. Door de situatie, die hieruit ontstond kwam Alfonso op straat terecht. Na maanden van overleven kwam hij in het opvanghuis van Beautiful Gate in Muizenberg terecht en begon hij weer een beetje een normaal leven te lijden.

In Muizenberg ontdekte hij zijn liefde voor surfen. Al gauw bleek dat hij best goed in surfen was. “De vrijheid die ik op de golven voel is met geen pen te beschrijven. Het is net alsof ik al mijn zorgen achter op het strand laat”.

Nu op 25-jarige leeftijd gaat hij in januari Zuid-Afrika vertegenwoordigen tijdens de wereldkampioenschap langborden in China. Van straatkind naar sportheld. Met God zijn alle dingen mogelijk!



GODS VREDE EN VOORSPOED IN 2018

Kerstfeest is samen de geboorte van Jezus vieren. Ieder kind, dat betrokken is bij de programma's van Beautiful Gate Kaapstad, doet vol enthousiasme mee en het is prachtig om al die glunderende gezichtjes te zien, de kleverige handen te voelen en de feestelijke atmosfeer te proeven. We willen jullie namens de kinderen en medewerkers vanaf het Afrikaanse continent een betekenisvolle Kerst toewensen en Gods Vrede en Voorspoed in het nieuwe jaar.

Namens Toby en Aukje, bestuur en vrijwilligers van Beautiful Gate Nederland



Op de bres staan voor

- **De Children at Risk** outreach team
- **De Dare programma** voor jongens
- **De watercrisis** in delen van Zuid-Afrika
- **Meisjes in Afrika** dat ze gewoon naar school mogen gaan en kind mogen zijn.



Fact Finders

- **Beautiful Gate Lesotho** vierde deze maand haar **500st adoptie!**

dat negen van de tien landen met de hoogste cijfers m.b.t. kinderhuwelijken zich in Afrika bevinden.

- **Beautiful Gate Nederland** heeft een groep van vrijwilligers die graag een presentatie willen verzorgen in jullie kerk of vereniging over het werk van Beautiful Gate!

